

Ποιο είναι σήμερα το στίγμα του Νίκου Τσοούκαλη; Ο ίδιος απάντησε, στο μέτρο που εκ των συνθηκών μπορεί να είναι συγκεκριμένος.

Πρόσωπα

Δηλώνω ορφανός σοσιαλδημοκράτης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΩΝ. ΜΑΓΝΗ

Αεν είναι και εύκολο να παραμείνεις σταθερός στο κεντροαριστερό πεδίο, το οποίο διέπεται από μεγάλη κινητικότητα και συνεχείς μεταπτώσεις, με τα πρόσωπα να πλειοδοτούν σε αλλαγές επιλογών. Ειδικά στη λεγόμενη ανανεωτική αριστερά, το ρεύμα αποδείχθηκε εναλλασσόμενο, αν και όχι απαραίτητα συνεχές. Πού βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Τσοούκαλης; Μετείχε στο εγχείρημα της συμπαράταξης, αλλά η διαφορετική θέση της ΔΗΜΑΡ -αν και κατά πολλούς ήταν αφορμή- στο ζήτημα των Πρεσπών επέφερε αποσυγκόλληση. Δεν ακολούθησε την ηγεσία της ΔΗΜΑΡ στην επιστροφή στον ΣΥΡΙΖΑ. Πού είναι σήμερα ο Ν. Τσοούκαλης; Από τη μέρα που μας υποσχέθηκε να τα πούμε μέχρι την ημέρα που τα είπαμε, πέρασε ένα 7ήμερο. Ο πρώην βουλευτής δεν περιμένει από την πολιτική να έχει εργασία: Τον έπνιξαν οι υποχρεώσεις ως δικηγόρου.

■ **Μεταξύ ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε εν τέλει χώρος για τη ΔΗΜΑΡ; Μήπως όλα επιστρέφουν στο ερώτημα της ταυτότητας, της αναγκαιότητας και της απί-**

> Δεν ήταν ειλικρινές το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν ανακόλουθη η συμπίεση

χνης μιας ανανεωτικής αριστεράς;

Στρατηγική μας επιδίωξη, αμέσως μετά τον Σεπτέμβριο του 2015 ήταν η συγκρότηση -επί τέλους- στη χώρα μας, του φορέα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και όχι απλώς να εκφράσουμε κάποιον, απροσδιόριστο «ενδιάμεσο χώρο» μεταξύ ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ιστορικό ρεύμα της «Ανανεωτικής Αριστεράς», όπως εκφραζόταν τελευταία από τη ΔΗΜΑΡ είχε ήδη ενστερνιστεί την πολιτική πρόταση της «Αριστεράς Σοσιαλδημοκρατίας» και είχε ενταχθεί στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Κοντολογίς, με τη συγκρότηση, τον Σεπτέμβριο του 2015, της Δη-

Τι απορρίπτω στην αυτοδιοίκηση

> Ποιοι υποψήφιοι για την αυτοδιοίκηση σας εκφράζουν τοπικά;
Επιλέγω πρωτίστως απόψεις /πρόγραμμα και ακολούθως πρόσωπο, στο κατά πόσο αυτό διαθέτει τα εκέγγυα της ειλικρίνειας επί των διακρούσεων του και της αποτελεσματικότητας για την υλοποίησή τους. Και υπό τα νέα δεδομένα της απλής αναλογικής στο κατά

πόσο διαθέτει τις προδιαγραφές της μετεκλογικής διαμόρφωσης συσχετισμών για τη διοίκηση του Δήμου/Περιφέρειας. Προφανώς, απορρίπτω απόψεις περικοπής και απομονωτισμού, στενών οριζόντων και πελατειασμού, κομματικής εξάρτησης και ορθότητας, αντιευρωπαϊκές και εθνικιστικές, αντιαναπτυξιακές και επιδοματικές.

μοκρατικής Συμπάραταξης αποβλέπαμε αποκλειστικά και μόνο στη συγκρότηση ενός ενιαίου, πολυτασικού κόμματος της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας με ότι αυτό συμβολίζει στις κοινωνικές εκπροσωπήσεις.

■ **Η σύμπραξη την οποία αποκρούσατε, ήταν πράξη πολιτικής επιβίωσης ή απλός αμοραλισμός; Δεκτή και κάποια πιο καλόπιστη εκδοχή, εάν έχετε.**

Θεωρώ ότι η όψιμη επίθεση φιλίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ειλικρινής και απέβλεπε απλώς και μόνο στην εξουπρέτηση στενών εκλογικών στοχεύσεων. Στην πρόσκληση αυτή δεν θα έπρεπε να ανταποκριθούμε, τουλάχιστον

στον προεκλογικό. Κανέναν δεν θα μπορούσαμε να πείσουμε για την ειλικρίνεια - αν την είχαμε- των προθέσεων μας όταν επί μία τετραετία ασκούσαμε κατά του ΣΥΡΙΖΑ σκληρή και θεμελιακή αντιπολίτευση. Αμφισβητούσαμε τεκμηριωμένα τα αριστερά χαρακτηριστικά του, τα οποία είχαν μεταλλαχθεί από τη συμπίεση με τους εθνικολαϊκιστές των ΑΝΕΛ, έναν μήνα πριν είχαμε καταψηφίσει την πρόταση εμπιστοσύνης που είχε υποβάλει. Όταν τους καταλογίζαμε αποκάλυψη χειραγώγηση των θεσμών, άλλωστε του κρατικού μηχανισμού, ανάληψη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Και τέλος, όταν φαίνεται να ανταποκρινόμαστε ασμένως και με συνοπτικές διαδικασίες στην



Δοκίμασε την περιοχή της Συμπάραταξης. Η ίδια έγινε ΚΙΝΑΛ. Η ΔΗΜΑΡ έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ν. Τσοούκαλης πού είναι τώρα;

«απεύθυνση του μηνύματος ενότητας» του Πρωθυπουργού, έναν μόλις μήνα πριν από τις εκλογές.

■ **Καταλογίσατε ευθύνη στη Φώφη Γεννηματά γιατί έδειξε έξοδο στα στελέχη που αποδέχθηκαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μπορούσατε να συνυπάρχετε με μια αντίθεση σε ένα ζωτικό θέμα;**

Βεβαίως και μπορούσαμε να συνυπάρχουμε, όταν, όπως είναι γνωστό η διαφορετικές απόψεις για τη Συμφωνία διαπερνούσε την κοινωνική βάση του ΚΙΝΑΛ αλλά και ΟΛΩΝ των κομμάτων. Ολοι γνωρίζουμε ότι ο ανάλογος «διαχασμός» υπήρχε

και στη βάση της ΝΔ. Μόνο όφελος για το ΚΙΝΑΛ, η συνύπαρξη της διαφορετικής άποψης προκειμένου να εκφραστεί και αυτή η μερίδα της εκλογικής βάσης. Δυστυχώς όμως, επικράτησαν εμμονικές και παρορμητικές απόψεις.

■ **Ποιο είναι το δικό σας στίγμα πλέον;**

Η υπεράσπιση των αρχών και παρακαταθηκών που μας κληροδότησε το ιστορικό ρεύμα της «Ανανεωτικής Αριστεράς» του Λεων. Κύρκου και του Μιχ. Παπαγιαννάκη, της συνολικής πολιτικής μου διαδρομής και αξιοπρέπειας. Δηλώνω πλέον -μέχρι νεωτέρας- ευρωπαίος σοσιαλδημοκράτης, ορφανός στη χώρα μου.

ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΜΕ ΤΗ ΝΔ

Η Δυτική Ελλάδα έχει τις δυνατότητες

Συνέντευξη στον
ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
spapanandreu@pelop.gr

Από τα κλιμάκια της Κομισιόν στο ευρωπαϊκό δελτίο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ηπειρώτης στην καταγωγή, υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ Νίκος Γιαννής, βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Πάτρα και απάντησε σε μερικές ερωτήσεις της «Π» σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν αυτές τις ευρωεκλογές, τη Δυτική Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο Νίκος Γιαννής ήταν στέλεχος της ΔΑΠ - ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ, υπήρξε διευθύνων σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, όπου έφερε εις πέρας το έργο των Ολυμπιακών Αγώνων και υποψήφιος βουλευτής στην Περιφέρεια Αττικής. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες, στην Κομισιόν.



Εκτιμά ότι είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές στην ιστορία της ΕΕ

■ **Για ποιο λόγο ένα στέλεχος της Κομισιόν επιλέγει να θέσει υποψηφιότητα για ευρωβουλευτής;**

Γνωρίζοντας από μέσα πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, πώς είναι να συνεργάζεσαι κάθε μέρα με ανθρώπους από

τουλάχιστον 27 διαφορετικά κράτη σε 3-4 διαφορετικές γλώσσες, γνωρίζοντας προσωπικά αρκετά άτομα σε διάφορους χώρους, αλλά κυρίως τα ίδια τα θέματα της ΕΕ σήμερα, πιστεύω ότι ως ευρωβουλευτής θα είμαι πιο χρήσιμος τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ΕΕ. Αποφάσισα να «ξεβουλευτώ» γιατί πρόκειται για τις κρίσιμότερες ευρωεκλογές από τη δημιουργία της ΕΕ και άνθρωποι, όπως εγώ, δεν επιτρέπεται να μείνουν αδρανείς.

■ **Ποια θεωρείτε πως πρέπει να είναι η βασική επιδίωξη της Ελλάδας και των Ελλήνων ευρωβουλευτών στην επόμενη θητεία;**

Η ευρωπαϊκή πολιτική ένωση, μια αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή δημογραφική πολιτική για την οικογένεια και το παιδί, η αντιμετώπιση της κλι-

> Ο Νίκος Γιαννής ήταν στέλεχος της ΔΑΠ - ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ, υπήρξε διευθύνων σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, όπου έφερε εις πέρας το έργο των Ολυμπιακών Αγώνων. Σήμερα εργάζεται στην Κομισιόν

ματικής αλλαγής και η προστασία της ευρωπαϊκής φύσης υπό την ευρωπαϊκή ηγεσία, ο συνδυασμός της ψηφιακής εποχής και της επιστήμης με τη δημοκρατία και την

απασχόληση, η Ευρώπη των πολιτών, της συμμετοχής και των συλλόγων, η δημοκρατία από κάτω προς τα πάνω και η ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα, προσφέρουν το ευρύτερο έδαφος για τη βαθιά ανασύνταξη και ευδοκίμηση του ελληνοισμού και της ελληνοκίτητας. Το μέλλον μας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτά που αποφασίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

■ **Τι μπορεί να περιμένει ένας πολίτης της Δυτικής Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;**

Μπορώ να σας πω τι μπορεί να περιμένει από τον Νίκο Γιαννή σε περίπτωση που με εκλέξει με την ψήφο του. Εναν ευρωβουλευτή που κατ'εξοχή και κατοικεί, όταν βρίσκεται στην Ελλάδα, σε περιοχή που επίσης ανήκει γεωγραφικά στον «δυτικό άξονα», στην

Ηπειρο και ο οποίος όχι μόνον γνωρίζει αλλά αντιλαμβάνεται καλά το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Δυτική Ελλάδα είναι μια περιφέρεια που έχει τις δυνατότητες. Δυστυχώς, αντί να είναι μία από τις πρώτες σε ανάπτυξη και ποιότητα περιοχές της Ελλάδας, πρωταγωνιστώντας στη διεθνή πορεία της χώρας, βρίσκεται στις τελευταίες.

Σε περίπτωση που εκλεγώ, θα εργαστώ για όλες τις περιφέρειες που υστερούν σήμερα. Και όπως ήρθα στην Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, στην Αρχαία Ολυμπία, τη Γαστούνη, την Κυλλήνη και την Ανδραβίδα για να ζητήσω την ψήφο των πολιτών, θα έρθω και για να λογοδοτήσω, αλλά κυρίως για να σχεδιάσουμε μαζί έξιπνα σχέδια που προσεγγίσουν π.χ. γύρω από την Ολυμπία μπορούν να γίνουν εκπληκτικά πράγματα και όχι μόνον εκεί βέβαια.